

Presidenter i Högsby Lions Club under åren 1959-2009

1959-1960 Carl Johan Roos	1984-1985 Birger Svensson
1960-1961 Linde Persson	1985-1986 Fritz Axelsson
1961-1962 Carl Johansson	1986-1987 Gunne Schön
1962-1963 Birger Barthelson	1987-1988 Ingvar Gunnarsson
1963-1964 Axel Landstedt	1988-1989 Lars Sandholm
1964-1965 Malte Ohlsson	1989-1990 Rolf Garenhag
1965-1966 Sigurd Bloom	1990-1991 Peder Larsson
1966-1967 Nils-Gustaf Johansson	1991-1992 Lars Thörnwall
1967-1968 Nore Eriksson	1992-1993 Magnus Bloom
1968-1969 Anders Svensson	1993-1994 Sven-Erik Björck
1969-1970 Harry Bloom	1994-1995 Kejo Nilsson
1970-1971 Ulf Kullberg	1995-1996 Jan Nilsson
1971-1972 Lennart Carlsson	1996-1997 Anders Ek
1972-1973 Gunnar Dahlström	1997-1998 Einar Carlsson
1973-1974 Rolf Franzén	1999-2000 Claes-Åke Jonasson
1974-1975 Harry Jejdling	2000-2001 Sven Backefors
1975-1976 Christer Högquist	2001-2002 Peter Cederlöf
1976-1977 Lennart Thole	2002-2003 Per-Erik Backlund
1977-1978 Göran Staaf	2003-2004 Jan-Erik Nystrand
1978-1979 Nils-Erik Gustafsson	2004-2005 Hans Birgersgård
1979-1980 Sven-Olof Blad	2005-2006 Jan-Ove Backlund
1980-1981 Boo Thörnwall	2006-2007 Sven-Åke Nilsson
1981-1982 Sven-Olof Brege	2007-2008 Sven Franzén
1982-1983 Evert Söderberg	2008-2009 Anders Ek
1983-1984 Tomy Runeclint	



JUBILEUMSSKRIFT FÖR HÖGSBY LIONS CLUB 1959-2009



Program vid
Högsby Lions Club
50-årsjubileum
2009-04-25



Högsby kyrka

Inledningsmusik orgel
Kantor Margareta Wessel-Karlsson

Välkomsthälsning
Lions president Anders Ek

Psalm 285

Andakt
Kyrkoherde Gunnar Folkegård

Staby Gårdshotell

Välkomstdrink

Historik Lions Club
Ingvar Gunnarsson

Gästerna har ordet

Bankett

Dans till SAVANNAH

Framträdande av Lionsorkestern

Meny

Förrätt
Vårtoast med Nabbens rökta lax

Varmrätt
*Ugnsbakad fläskfilé,
smörslungad örtpotatis med lök och
provengalesås serverad med
vinbärsgeleé och herrgårdsgrönsaker.*

Dessert
*Stabygårdens skogsbärsparfait serverad
med färska jordgubbar.*

Kaffe och choklad.

Kornettsolo
Åke Nilsson

Utdelning av Melvin Jones Fellowship
Lions president Anders Ek

Donationer från Högsby Lions Club

Herrens bön och Välsignelsen
Kyrkoherde Gunnar Folkegård

Psalm 297

Solosång
Gillis Fredriksson

Avslutning



-årsjubileum
Högsby Lions Club





Anders Svensson, Linde Persson och Sigurd Bloom vid Högsbyklubbens 30-årsjubileum.



Presidenten Anders Svensson tillsammans med distriktsguvenör Allan Wiesel, Ljungby vid Högsbyklubbens tioårsjubileum.

Fakta om Lions

Lions är en ideell välgörenhetsorganisation som bildades i Chicago 1917 med mottot "Vi tjänar". Grundaren var Melvin Jones.

Lions Clubs International är världens största klubborganisation för att ge hjälp, med 1,3 miljoner medlemmar i cirka 45 000 klubbar i 201 länder och geografiska områden.

Varje år ger Lions klubbmedlemmar frivilligt cirka 76 miljoner timmar, vilket motsvarar att 36 500 personer skulle arbeta heltid ett helt år.



Högsby Lions Club kan både med glädje och stolthet blicka tillbaka på 50 händelserika och framgångsrika år.

Text: Ingvar Gunnarsson

Redan från inledningen angavs tonen, nämligen att sträcka ut en hjälpande hand till människor lokalt, nationellt och internationellt. På nyåret 1959 kom Barometerns lokalredaktör Malcus Johansson med förslaget att bilda en klubb och hade då i färskt minne sina erfarenheter från Lions Club i Ödeshög, där han hade varit medlem. Han samlade intresserade till ett första möte och detta följdes upp då zonordförande Karl Nou deltog vid ännu ett möte. Sedan ska vi i sammanhanget inte glömma bort våra Lionsvänner i Oskarshamn och då främst Per-Eric Lundin och Per-Erik Persson, som var med då klubben bildades den 1 april 1959.

En interimsstyrelse tillsattes, som sedan också fick förtroendet under det första fiskalåret, alltså 1959-1960. I den allra första styrelsen ingick president Carl Johan Roos, vice president Linde Persson, sekreterare Ebbe Sundén, kassör Helmer Davidsson, klubbmästare Nore Eriksson, tail twister Gunnar Wykman, direktor ett år Carl Johansson och direktor två år Birger Barthelson. Övriga chartermedlemmar var Harry Bloom, Sigurd Bloom, Roland Carlsson, Erik Eliasson, Sven Johansson, Axel Landstedt, Ulf Kullberg, Nils Rosén, Anders Svensson och Karl Wondrus. Verksamheten kom igång omgående och ett historiskt datum är den 26 september 1959, då Lions Club i Högsby invigdes av distriktsguvenör Per-Einar Walltorp, Trelleborg, som vid en högtid i kyrkan, överlämnade charterbrevet till Carl Johan Roos. Lionsklubbarna i Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby och Mönsterås fanns bland gratulanterna. Vid högtiden i kyrkan talade kyrkoherde Carl Sjögren. I samband med den efterföljande måltiden på dåvarande Centralhotellet tackade klubbens president Carl Johan Roos alla dem, som hade verkat för klubbens tillkomst.

BADANLÄGGNING

Planerna på att anlägga ett tempererat bad i Lanhammen kom tidigt upp på klubbens dagordning. Kostnadsförslag och ritningar presenterades. Ett förslag innebar en kostnad på 150 000 kronor, men ett statsbidrag på 60 procent utlovades. Dessutom ingick en bro från Lanhammen till Fröviskolan. Lions Club drev energiskt frågan, men att planerna inte förverkligades berodde på andra faktorer och främst då att det inte vann gehör i de kommunala instanserna.

Internationellt började Högsby Lions Club göra insatser tidigt och i december 1961 skickades 1 000 kronor till nödlidande i Jordanien. På den vägen har det sedan fortsatt och som exempel kan nämnas hjälpen till Polen i början av 1980-talet och på senare år märks bland annat ett betydande ekonomiskt bidrag till Tsunamikatastrofen på annandag jul 2004.

Under de inledande åren var loppmarknaderna pålitliga inkomstkällor och i samband med dessa förekom även festarrangemang med artister som Gunde Johansson och Pekka Langer.

DUBBLA MÄSSOR

Lions Club i Högsby var med och arrangerade Emådalsmässan såväl 1969 som 1975, som i båda fallen blev stora folkfester. Vid den första mässan deltog ett 70-tal firmor och riksdagsman Nils Larsson, Hammarby, höll välkomstalet, medan invigningen förrättades av landshövding Erik Westerlind. Den riksbekante prästen, Fader Gunnar, Osby, ledde en ekumenisk gudstjänst.

Vid den andra mässan drev Lions Club en egen servering med god förtjänst till förmån för aktivitetsskassen. Bland det minnesvärda från 1975 års mäsas kan nämnas uppstigningarna med varmluftballong och de många hantverkarna, som var i farten. Invigningstalare var SHIO:s ordförande Stig Stefansson och bland de mera långväga gästerna fanns representanter från den finska vänorten Vöörå och Lions Club där.

De båda insamlingarna till Röda Fjärdern på 1960-talet blev framgångsrika och Högsby Lions Club samlade då in imponerande 120 000 kronor. Sommaren 1971 genomfördes en skolauktion i Högsby, då äldre skolföremål gick under klubban med Sigvard Jonsson, Växjö, som suverän ropare. Behållningen blev 32 000 kronor.

Tidigt i klubbens verksamhet började man med försäljning av julkärvar och julgranar. En annan tradition under flera år var valborgsmässofirandet i Lanhagen, som numera sköts scouternas regi.

MED SEDAN STARTEN

En enda medlem, Sigurd Bloom har varit med alltsedan starten 1959 och han ser liksom klubben i övrigt fram mot nya och spännande år med Högsby Lions Club, som i likhet med de 50 inledande åren ska präglas av en god Lionsanda.



Sigurd Bloom är den ende som varit med i Högsby Lions Club i 50 år. Han ses här flankerad av president Anders Ek och past president Sven Franzén.



En vecka i Portugal hos storklubben Benfica och dess tränare Sven-Göran Ericsson blev belöningen för stipendiaterna Ulf Ekblad och Bertil Lövmö, båda Björkshults IF, som här ses flankera presidenten Evert Söderberg.



Vid Högsby Lions Clubs 25-årsjubileum kom damklubben grand old lady, Ester Landstedt med ett förnämligt påskris, som innehöll 15 000 kronor, vilket tacksamt togs emot av presidenten Tomy Runeklint.



Under många år har trubaduren Christer Högquist och dragspelaren Sven-Olof Blad spridit glädje inom Högsby Lions Club.



Skidledarna i Berga SOK, Ingvar Arvidsson och Bengt Häggbrink, två stipendiater som fick åka till Lahtis och VM på skidor.



Mångårig idrottsledaren och eldsjäl Holger Lindqvist i Fagerhult fick som Lions Clubs ungdomsledarstipendiat år 1979 en cykel av presidenten Nils-Erik Gustafsson och han såg dessutom Europacupfinalen i fotboll mellan Nottingham Forest och Malmö FF.



Biltestning långt före den obligatoriska genomfördes med Lions Club i Högsby anno 1959. På bilden ses Carl Nou och Helmer Davidsson tillsammans med två biltestare.



Hösten 1994 var mycket arbete med havreskörden till följd av Emåns översvämningar i Ekeby. Bland de flitiga skördearbetarna fanns Lennart Carlsson, Tomy Runeklint och Lars Thörnwall.



Fasadbelysningen till Högsby kyrka var presenten från 40-årsfirande Högsby Lions Club.

VÅRFEST FÖR PENSIONÄRER

I mitten av 1960-talet inleddes vårfesterna för pensionärerna. I början bestod festerna av ett kaffekalas i Högsby församlingshem för att senare flytta till Fröviskolans matsal. Närmare 200 pensionärer bjuds varje år på resan till och från festen, middag och underhållning, vilket är en mycket uppskattad aktivitet.



Lionsorkestern underhåller ofta och se här vid den senaste vårfesten med pensionärerna.

LIONSORKESTERN

Under åren har klubben haft flera duktiga musiker. Under en längre period var den numera framlidne trubaduren Christer Högquist tillsammans med dragspelaren Sven-Olof Blad en uppskattad duo. På senare år har en Lions-orkester kommit igång, som ofta medverkar vid klubbens sammankonster, men även underhåller på framför allt vårdinrättningar. I denna orkester ingår Sven-Olof Blad, Anders Ek, Gillis Fredriksson, Anders Johansson och Sven-Åke Nilsson.

TOMTEPARADEN

För de yngsta var det inför julen 1990 premiär för tomteparaden i vintermörkret i Hanåsaskogen, där Lions bjuder på underhållning och delar ut presenter till barnen. Ett arrangemang, som år efter år enbart växer i popularitet. Initiativtagare till tomteparaden liksom till så mycket annat var Anders Svensson.



Tomteparaden i Hanåsaskogen är en av årets höjdpunkter med Högsby Lions Club.

STIPENDIATER

Lions Club började 1972 att dela ut ett ungdomsledarstipendium och först i raden av stipendiater blev Gösta Nilsson, Ruda, som fick åka till sommar-OS i München. Många idrottsledare har senare fått vara med på VM i handboll och VM på skidor, VM-kval i fotboll och vinter-OS för att nämna några. Även andra organisationer har blivit uppmärksammade och bland dessa finns de mångåriga ledarna i Frälsningsarmén, Elly och Carl-Albert Petersson, som gavs tillfälle att vara med i London 1990, då Frälsningsarmén hade sin internationella kongress.

I flera år hade Lions en damklubb, som svarade för betydande insatser. Numera finns inte damklubben kvar, men däremot finns det i jämlikhetens tecken sedan en del år kvinnliga medlemmar. Dessutom ställer damerna regelbundet upp vid olika arrangemang och inte minst vid vårfesten för pensionärerna.

LIONSTÅGET 25 ÅR

När Högsbydagen firades för första gången 1983 hyrde Lions Club ett tuff-tuff-tåg, men då det var flera problem med detta tyckte framför allt Anders Svensson att klubben skulle skaffa sig ett eget tåg. Diskussionerna var ingående. Under hösten köptes en gammal bryggarbil av märket Opel Blixt. Bilen byggdes om till ett lok och ekipaget fick dessutom tre vagnar. Efter mycket jobb, både praktiska och med myndigheter, blev tåget klart och den allra första resan gjordes i samband med Högsbydagen den 2 juni 1984.



Tåget har tuffat fram lite varstans i de södra delarna av landet och har även gjort en del visiter på utländsk mark. Tveklöst har tåget blivit klubbens i särklass bästa inkomstkälla och detta jubileumår blir det flera körningar i Blekinge och Småland. Medlemmarna har ställt upp och gjort betydande insatser med tåget under ett kvartssekel. Sedan knappt tio år har Lions Club en egen lokal, som betyder mycket för sammanhålningen. Lionslokalen används även regelbundet av en rad andra organisationer



Distriktsguvernör Per-Einar Walltop och charterpresidenten Carl Johan Roos, då Lions Club fick charterbrevet den 26 september 1959.



Sigurd Bloom får börja sitt presidentskap med ny klubb skänkt och tillverkad av Lionsbrodern Harry Jejdling. På bilden överlämnas den röd fjäderprydda klubban av Malte Olsson till nya presidenten den 3 juni 1965.

Fotnot: Detta reportage med Sigurd Bloom var Lionsmedlemmen Ingvar Gunnarsson första uppdrag på Oskarshamns-Tidningen 1965.

Regn kom det mycket vid loppmarknaden och festligheterna i början av 1960-talet men Ulf Kullbergs regnmätare förblev tom då regnet inte föll vid de rätta tidpunkterna.

